



*Hij was dankbaar voor het leven,  
trots op zijn gezin,  
fier op zijn familie, trouw aan zijn geloof.  
Hij was een moedige man om van te houden.*

Door mooie herinneringen gesterkt, nemen wij afscheid van

De heer

# Maurice Espeel

Echtgenoot van mevrouw Maria Desrousseaux (†2020)

Geboren in Beselare op 14 februari 1928 en zachtjes ingeslapen  
in het Jan Yperman Ziekenhuis op zaterdag 15 oktober 2022,  
gesterkt door de sacramenten van de zieken.

*Landbouwer op rust*

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot de uitvaartplechtigheid die zal plaatsvinden  
in de St.-Martinuskerk in Beselare op vrijdag 21 oktober om 10.30 uur.

Na de dienst is er gelegenheid de familie te condoleren.

Aansluitend zal Maurice worden bijgeplaatst in het familiegraf in Zonnebeke.

Voor een laatste groet aan Maurice bent u welkom in het rouwcentrum Derveaux,  
Roeselarestraat 25 in Zonnebeke, elke dag van 15 tot 18 uur.

Rouwcentrum Dennis Derveaux  
T.a.v. de familie van de heer Maurice Espeel  
Roeselarestraat 25 - 8980 Zonnebeke

*Hij zal steeds in het hart blijven leven van*

*zijn echtgenote*

†Maria Desrousseaux

*zijn kinderen*

Marc Espeel en Carine Verschaeve  
Annie Espeel en Geert Mesure  
Francine Espeel en Marnix Lecluyse  
Lena Espeel en Dannick Cappelle

*zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen*

Christof Espeel  
Lindsay Mesure en Andy Assez, Mauro, Olivia  
Cindy Lecluyse en Andy Desutter, Rune, ♥  
Dieter Lecluyse en Ann-Sophie Hessel, Amélie  
Jolien Lecluyse en Bert Vanden Abeele, Ferre, Cilou  
Cedric Cappelle

*zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten*

†Frans en †Maria Sioen - Espeel en familie  
†Georges en Paula Desrousseaux - Espeel en familie

†Henri en †Jeanne Vannevel - Desrousseaux en familie  
†Michel en †Mariette Depoorter - Desrousseaux en familie

De families Espeel - Ghesquiere en Desrousseaux - Corselis

*Met dank en waardering voor*

zijn huisarts  
de directie en het personeel van het Zorgcentrum St.-Jozef in Zonnebeke  
dokters en personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper  
allen die hem genegen waren en een bezoekje brachten