

Hij zal steeds in het hart blijven leven van

zijn echtgenote

Marie-Louise Knockaert

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Annie Sarrazin en †Raoul Masschelein en vriend
Isabelle en Nico, Victor

Luc Sarrazin en Carine Dumolein
Annelies en Steve

Karel en Katia, Marie, Achille
Evelien en Hannelore, Jules, Feline

†Guido Sarrazin en Marie-Jeanne Schoutteten
Angelo en Kavitha

Bragim en Melisa, Elize
Nemsey en Sharon, Lena, Lucas, Leon

Christine Sarrazin en Dominique Vercaemer
Dieter en Stefanie, Mirthe, Jitske
Sharon en Kevin, Mathis, Noah

zijn broer, zussen, schoonzus, schoonbroers, neven en nichten van de familie Sarrazin

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten van de familie Knockaert



De heer

Jules Sarrazin

1924 - 2021



Uitvaartverzorging - Drukkerij Dennis Derveaux Zonnebeke Tel. 051 - 77 00 13

In liefde geboren, in liefde geleefd, in liefde gestorven

de heer

Jules Sarrazin

Echtgenoot van mevrouw Marie-Louise Knockaert

Geboren in Geluwe op 8 maart 1924
en zachtjes ingeslapen omringd door zijn naaste familie,
in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper op zondag 26 december 2021,
gesterkt door het ziekensacrament.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats
op vrijdag 31 december 2021 om 10.30 uur in de H. Hartkerk te Kruiseke.

Na de uitvaart volgt de nederzetting in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats.

Uw aanwezigheid en gebed is een blijk van medeleven.

U kunt een laatste groet brengen aan Jules
in het rouwcentrum Dennis Derveaux in Zonnebeke, Roeselarestraat 25,
elke dag van 15 tot 18 uur.

Rouwadres: Rouwcentrum Derveaux, tav de heer Jules Sarrazin, Roeselarestraat 25 - 8980 Zonnebeke

Condoleren kan via www.begrafenissenderveaux.be

Echtgenoot, pa, p  p  ,

een hardwerkende en tevreden landbouwer die zijn oogst binnen haalt.

De tractor wordt uit de schuur gehaald, de vele vogels zullen geuren en kleuren,
zoveel schoonheid in de natuur zie je nergens.

Aan de horizon geniet je nog van de dageraad van het uitgestrekte grasland
en een rustig momentje voor het seizoen van het jaar.

De zorgzame hand voor de dieren op het erf,
zo heb je altijd voor iedereen klaar gestaan, we konden steeds op jou rekenen.
Je was een sterke man met een grote persoonlijkheid.

Je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

Dankzij jou zijn we geworden wie en waar we zijn.

We zullen goed voor elkaar zorgen, het ga je goed.

Wij danken allen voor de goede zorgen.