

Omer is

de echtgenoot van  
Annie Vanneste

de papa van  
Nancy en Filiep Coussement - Vlaminck

de pappie van  
Juline Vlaminck  
Dauphine Vlaminck

*zijn broers, zussen, schoonzussen, schoonbroers,  
neven en nichten van de familie Coussement en Slegers*

*zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten van de familie Vanneste*

*Met dank aan zijn huisarts en allen die Omer genegen waren.*

Uitvaartverzorging - Drukkerij Dennis Derveaux Zonnebeke Tel. 051 - 77 00 13



De heer

# Omer Coussement

1940 - 2021

Dankbaar aandenken aan

de heer

## Omer Coussement

Echtgenoot van mevrouw Annie Vanneste

Geboren in Menen op 20 mei 1940,  
en zachtjes ingeslapen in zijn woonplaats te Zonnebeke  
op zaterdag 18 december 2021.

Met de mooie herinneringen gedenken we Omer rondom zijn asurne,  
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd om de uitvaartplechtigheid bij te wonen,  
in de aula van het rouwcentrum, Astridstraat 8 in Zonnebeke  
op donderdag 23 december 2021 om 10.30.

De asurne wordt in bewaring geplaatst in het columbarium op de begraafplaats van Zonnebeke.

U kan een laatste groet brengen aan Omer in het rouwcentrum  
Dennis Derveaux in Zonnebeke, tot en met dinsdag 21 december van 15 tot 18 uur.

Condoleren kan via [www.begrafenissenderveaux.be](http://www.begrafenissenderveaux.be)

Rouwadres: Rouwcentrum Dennis Derveaux, tav de heer Omer Coussement, Roeselarestraat 25 - 8980 Zonnebeke

*Liefste chouke,*

*Ik zal jou missen na 57 jaar samen, je blijft altijd bij mij.*

*Liefs mammie xxx*

*Papa,*

*Ik ben zo trots dat ik jouw dochter ben. Je zei altijd 'ik heb er maar 1 maar t'is een goeike'.*

*Wel, ik heb er ook maar 1 en het is er 1 uit de duizend.*

*Dikke knuffels, Nancy xxx*

*Liefste pappie,*

*Je stond altijd voor me klaar en je was zo trots op hoe ik het deed op school.*

*Ik zal je missen, liefs Juline xxx*

*Liefste pappie,*

*Het gedacht dat ik jou niet meer zal zien, horen of een knuffel kan geven maakt me zo triest.*

*Maar nu heb je rust en hoef je niet meer na te denken over alles.*

*Ik zal voor altijd de herinneringen blijven onthouden, zoals dat liedje dat we altijd zongen over:  
wij zijn twee vrienden jij en ik.*

*Ik zal ook onthouden dat je altijd voor mij zorgde in goede en in slechte tijden.*

*Ik ga je zo hard missen.*

*Liefs je beste vriend, Dauphine xxx*

*Liefste Omer,*

*We hebben samen veel gereisd: van Parijs, Bordeaux, Côte d'Azur tot Tenerife.*

*Op al die plaatsen was er altijd 1 constante, een terrasje met een Pastis en aperitiefhapjes.*

*Zo wil ik jou ook herinneren. Het leven als 1 groot feest.*

*Filiep xxx*