

Zij zal steeds in het hart blijven leven van

haar echtgenoot
†Oscar Desimpel

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Nelly Desimpel en Ronny Ollevier
Ine en Steven, Iben, Rune, Wout
Ellen, June, Ferre
†Freddy Desimpel
Maryke Desimpel en Berthyl Cael
Wouter en Elisabeth
Fien en Peter, Ella, Kaat

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
†Georges en †Irene Bulckaen - Lapere en familie
†Georges en †Antoinette Demeulenaere - Bulckaen en familie
†Antoin en †Hilde Bulckaen - Verbeke en familie
†Marcel en †Jeanne Bentein - Bulckaen en familie
†Emiel en †Thérèse Duthoo - Bulckaen en familie
Karel en Maria Bulckaen - Durnez en familie
†Leopold Desimpel en †Madeleine Petillion, †Richard Castelein en familie
†Aimé en †Denise Desimpel - Masschelein en familie

haar aanverwante families
Bulckaen - Vandromme en Desimpel - Sieuw

Uitvaartverzorging - Drukkerij Dennis Derveaux Zonnebeke Tel. 051 - 77 00 13



Haar trots, haar kracht
haar liefde voor het leven
haar moed, zo sterk
ze heeft er alles voor gegeven.



Mevrouw

Agnes Bulckaen

1925 - 2021

Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Agnes Bulckaen

Echtgenote van de heer Oscar Desimpel (†1974)

Geboren in Beselare op 10 januari 1925 en zachtjes ingeslapen, omringd door haar naaste familie,
in het WZC Mater Amabilis in Wervik op maandag 27 september 2021, gesterkt door het ziekensacrament.

Lid van Samana

De uitvaart vindt plaats in de Sint-Martinuskerk van Beselare op maandag 4 oktober 2021 om 10 uur,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder in Beselare.

Familie, vrienden en kennissen kunnen een laatste groet brengen aan Agnes in het rouwcentrum
Dennis Derveaux in Zonnebeke, elke dag van 15 tot 18 uur. Zaterdag van 15 tot 17 uur. Zondag gesloten.
Condoleren kan via www.begrafenissenderveaux.be

Rouwadres: Rouwcentrum Dennis Derveaux, tav mevrouw Agnes Bulckaen, Roeselarestraat 25 - 8980 Zonnebeke

Met dank aan huisartsenpraktijk De Bron Beselare, directie en personeel van het WZC Mater Amabilis in Wervik
en in het bijzonder de afdeling Leiezicht en allen die haar genegen waren.

Nu jij
geruisloos als het avondlicht
bent weggegaan,
zullen wij jouw beeld bewaren
op de zachtste plek
van ons bestaan.

En wij geloven
dat iets van jou
zoals de malse regen
soms zal blijven zingen.
Wij zullen het horen
in het zwijgen van de dingen.
Zolang wij leven.
En tot de laatste blaren
zijn gevallen.