

Zij zal steeds in het hart blijven leven van

haar echtgenoot

†Jerôme Soenen

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Werner Soenen en Greta Jacxsens

Noël Soenen en Marie-Gérard Nys

Etienne Soenen en †Machteld Raman

Stijn en Maia, Mon, Nand

Bram en Jolien, Nona, Romi

Jonas

Jan

Eva

†Wilfried Soenen en Ria Vermeersch

Saskia

Koen

Els

haar broers, zussen, schoonzussen, schoonbroer,
neven en nichten van de familie Wybaillie

haar schoonbroers, schoonzussen,
en nichten van de familie Soenen

Uitvaartverzorging - Drukkerij Dennis Derveaux Zonnebeke Tel. 051 - 77 00 13



Mevrouw

Godelieve
Wybaillie

1929 - 2021

Dankbaar aandenken aan mevrouw

Godelieve Wybaillie

Echtgenote van de heer Jérôme Soenen (†2000)

Geboren in Passendale op 30 september 1929 en rustig ingeslapen, omringd door naaste familie,
in het AZ Delta Rumbeke op maandag 26 juli 2021, gesterkt door het ziekensacrament.

Volgens de richtlijnen van de overheid vindt de uitvaart plaats in beperkte kring in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Zonnebeke op vrijdag 30 juli 2021 om 10.30 uur,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Zonnebeke.

Familie, vrienden en kennissen kunnen een laatste groet brengen aan Godelieve
in het rouwcentrum Dennis Derveaux in Zonnebeke, elke dag van 15 tot 18 uur.

Condoleren kan via www.begravenissenderveaux.be

Rouwadres: Rouwcentrum Dennis Derveaux, tav mevrouw Godelieve Wybaillie, Roeselarestraat 25 - 8980 Zonnebeke

Met dank aan huisartsenpraktijk Tandem in Zonnebeke, haar thuisverpleegkundigen,
dienst Familiehulp, haar kinesist, haar poetsvrouw, haar burens en allen die haar genegen waren.

Ma,

We zullen je vooral herinneren als een goede moeder, altijd begaan met ons, altijd benieuwd
of we het goed stelden, bezorgd dat we niets tekort kwamen, steeds klaar om te helpen waar
kon of nodig was.

Van toen we nog heel klein waren tot veel jaren later, toen we als student op kot zaten, kregen
wij van jou een 'all-in service': met veel liefde zorgde jij voor alles wat we nodig hadden.

Ook toen we het huis uit gingen en een eigen gezin opbouwden,

konden we altijd op je rekenen voor wat advies, wat praktische hulp, een babbel,...

Je bent onvervangbaar! We zullen je missen...

Je kinderen.

Oma,

Net zoals je staande klok in huis was je punctueel,
vastberaden en konden we altijd op je rekenen.

Als oma was je tot op het einde begaan met de toekomst van je kleinkinderen
en als 'verre super-oma' altijd benieuwd naar je achterkleinkinderen.

Oma, de klok staat nu wel stil, maar de herinneringen aan de merenguetaart, de pot gevuld
met 'sugus-snoepen' en de gezellige etentjes zullen voor altijd in ons geheugen slingeren.

Een knuffel van je kleinkinderen en achterkleinkinderen.